

Muskrat Ramble / Dixieland

Couplet 1:

Op zaterdagmiddag zijn we allemaal blij
Want dan is weer een week van blokken voorbij
Twee uur precies komen mijn vrienden bij mij
En dan gaan we flink eens repeteren

Wij hebben namelijk een vriendenorkest
En wij doen allemaal geweldig ons best
Het is een orkest van een man of zes
Wij spelen enkel dixieland-jazz

Refrein:

Want wij zijn stapelgek op dixieland
Dan spelen wij een goede dixieland
Dan zijn wij pas in ons element
En voor ons geen bop of cool
Alleen maar dixieland
Alle andere muziek is goed
Wanneer je tachtig bent
Maar nu alleen maar dixieland

Couplet 2:

Het beste van allen is de klarinettist
Steengoed in spellen, onze saxofonist
Nimmer heeft hij een enkel nootje gemist
En de pianist dat is een keizer

Als de trompet een solo improviseert
Gaat het af en toe wel eens een beetje verkeerd
Meesterlijk spel van de drummerman
Maar dat geen mens het horen kan

Refrein:

Want wij zijn stapelgek op dixieland
Dan spelen wij een goede dixieland
Dan zijn wij pas in ons element
En voor ons geen bop of cool
Alleen maar dixieland
Alle andere muziek is goed
Wanneer je tachtig bent
Maar nu alleen maar dixieland